

Waarde bezoeker, welkom in mijn kathedraal van Baak !

Hier staat gij dan een ogenblik

en bijna 130 jaren ik !

*Laat mij u vertellen 'k sta hier nog steeds dankzij 'n gul gebaar,
van 150 jaar....*

D' Heer van Huize Baak werd toen verlost uit zijn lijden,

*Hij heette Ernestus Wilhelmus Franciscus Canisius van der Heijden
slechts 55 jaren zag hij het levenslicht*

zijn hart bezweek onder zwaar katholisch gewicht

Waarde bezoeker, 'k ben een erfenis uit het verleden.

Velen vóór u hebben intens om vrede hier tot God gebeden.

Met dát doel ben ik hier opgericht

't werd mogelijk door die ene gulle gift.

*Van Gerardus Antonius Helmich van Baak moest ik hier gaan staan
Zodat hij kon turen op mijn toren van 's-morgens vroeg tot 's-avonds
slapen gaan.*

't Huis van Herfkens moest daarvoor wijken,

en heet nu het "Wapen van Baak "; tja 't staat nu daar aan de overkant,

Dat mooiste cafe van 't hele Achterhoekse land.

Werd vroeger nog om mijn banken gestreden,

en stond ik hier moederziel alleen,

't is anders nu in de tijden van het heden

Vele woningen staan nu om mij heen.

Maar bankenpacht behoort voorgoed tot het verleden.....

Waarde bezoeker , Bakenees en Bakenaar.

Ik vraag uhelp mij en gebruik mij nog eens 130 jaar.

Graag met respect en gevoel, in pais en vree,

Ik ben een erfenis van het heden, 'k weet het....het valt niet mee

Maar ik vraag u in gemoede in ons mooie Gelderland,

Behoudt het goede, de rust en gebruik uw gezond verstand,

't is gezegd zo vaak

'k ben het Baken van Baak!

Aan Baak heb ik mijn hart verpand.

Wij wensen u veel plezier bij deze expositie. Welkom in Baak !

Anne van der Vliet en Frans Helmich