



1827 - 1894

Pastoor Antonius Bernardus van den Bosch

Antonius Bernardus van den Bosch is slechts zes jaar pastoor in Baak geweest, van 1888 tot 1894 maar heeft wel zijn sporen nagelaten. Hij was verantwoordelijk voor de bouw van de St. Martinuskerk... een echte bouwpastoor.

Pater Jan Koekkoek over de St. Martinuskerk:
"Toen Antonius Bernardus van den Bosch op 25 januari 1888 tot pastoor van Baak benoemd werd, heeft deze op verzoek van de aartsbisschop Mgr. P.M. Snickers en met gebruikmaking van het "aangegroeide" legaat uit 1868 (zie anekdote) de huidige kerk gebouwd.

De pastoor wenste de kerk te plaatsen ergens bij de Zutphen-Emmerikseweg aan de grote weg "opdat de nieuwe kerk niet in eenen hoek, maar geheel vrij zou komen te liggen".

De sinds 1868 nieuwe heer van Baak, Gerardus Antonius Helmich en zijn echtgenote Engelbertha van Middachten tot Frieswijk dachten daar evenwel anders over. Zij gingen van het idee uit "dat zij vanuit het "Huis te Baak" het gezicht op de nieuwe kerk moesten hebben".

Daarom werd het terrein gekozen waar de kerk nu staat: deze grond werd aan de kerk geschonken, maar er werd bepaald dat dan "het huis van Herfkens zoude worden afgebroken en elders geplaatst worden zonder nogthans het gezicht op de nieuwe kerk te belemmeren", aldus pater Jan Koekkoek".

Het met dezelfde materialen opgebouwde pand is thans in gebruik als cafe-restaurant Het Wapen van Baak. Zie hier het historisch verband tussen kasteel kerk en kroeg!

De kerk is uiteindelijk in ruim twee jaar tijd gebouwd: Op 30 april 1889 werd de bouw van de kerk aanbesteed voor 74.900 gulden en op 13 juli 1891 is hij ingezegend door Mgr. P.M. Snickers.

Baak kreeg zo één van de grootste en mooiste kerken van de omgeving. Zowel inwendig als uitwendig harmonisch van vorm en verhouding.

Architect was Alfred Tepe, na Dr. Pierre Cuypers een van de bekendste en beste architecten uit die tijd, vooral van neogotische kerken.