



1835 – 1890

## Engelbertha Maria Bernardina Alouisa Augusta Van Middachten

In 1856 gehuwd met Gerardus Antonius Helmich.

Baronesse Engelbertha Van Middachten, geboren in Huize Frieswijk bij Deventer erft na het overlijden van Ernestus van der Heyden op 21 juli 1868 landgoed Baak.

Zij gaat daar spoedig met haar echtgenoot Gerardus Antonius Helmich wonen. Het echtpaar woonde in (Huize) Oldeneel/ Zwollerkerspel bij Zwolle.

Van de zeven kinderen die haar moeder Judith Richmonde Louise van der Heyden baarde bleven er maar twee leven: Zij en haar zus Richmonde Augusta Judoca Henrietta van Middachten. De overige kinderen werden doodgeboren of stierven vlak na hun geboorte ...enige verbitterdheid straalt wel uit haar ogen.

Engelbertha overleed op 18 augustus 1890 in kuurhotel Aurora in Bad Ems, in de buurt van Koblenz, Duitsland, ruim 300 kilometer van Baak. Krap drie dagen later, op 21 augustus 1890 werd haar lichaam bijgezet in het familiegraf op het RK Kerkhof in Baak, dood en begraven in drie dagen.... En er waren nog geen auto's...

GELOOFD ZIJ JESUS CHRISTUS.

✠

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER:  
De Hoogwelgeboren Vrouwe  
**Engelbertha Maria Bernardina Aloysa Augusta  
Barones VAN MIDDACHTEN,**  
Echtgenoot van den Weledelgeboren Heer  
**Gerardus Antonius Helmich van Baak,**  
GEBOREN OP DEN HUIZE VRIESWIJK BIJ DEVENTER,  
den 27 Mei 1835,  
overleden, tijdig voorzien van de HH. Sacramenten  
der stervenden,  
den 18 Augustus 1890 te EMS,  
en op den 21 Aug. daaropvolgende bijgezet in het  
familiegraf te BAAK.

Wie vindt eene sterke vrouw? Het hart van haren man vertrouwt op haar, zij doet hem goed al de dagen haars levens. Zij opent hare hand voor den behoeftige, en strekt ze uit tot den arme. Zij opent haren mond voor de wijsheid en de leer der goedaardigheid is op hare tong. Zij geeft acht op de handelwijze van haar huisgezin, en eet het brood niet in ledigheid. Hare kinderen staan op en roemen haar allergelukkigst; zoo ook haar man, en prijst haar. SPR. XXXI.

Vol geloof in alle hare werken, was zij bemind bij God en de menschen en haar aandenken is in zegening.  
Gelukkig zij, die leeft en sterft onder Maria's bescherming.  
H. ALPH. DE LIGUORI.

GELIEFDE ECHTGENOOT! De hemel is mij geopend; ik bid voor u, die over mijn verlies treurt; al ben ik van u gescheiden, ik heb u niet verlaten. Ik zal u beminnen in den hemel, gelijk ik u op aarde heb liefgehad.  
H. AMBR.

En u, MIJNE DIERBARE KINDEREN, beveel ik aan God; Hij zegene en beware u. Wat gij en geleerd, en ontvangen, en gehoord, en gezien hebt in mij: dat beoefent; en de God des vredes zal met u zijn. Ik zal u wederzien.  
PHIL. IV. 9. JOAN. XVI. 22.

**Zij ruste in vrede!**

Snelpersdruk. — Van Mastrigt en Verhoeven. — Arnhem.