

1813 – 21 juli 1868

Ernestus Wilhelmus Franciscus Canisius van der Heijden

Ongehuwd.

Aan deze Jonkheer Ernestus Wilhelmus Franciscus Canisius van der Heijden (na overlijden van zijn broer August op 24 maart 1868 baron) heeft Baak zijn majestueuze kerk te danken, maar hieraan kleeft een hardnekkige "Baakse Kerkanekdote".

Met het overlijden van deze Ernestus Franciscus Canisius kwam er een eind aan de heerschappij van de humane landheren van het geslacht van der Heijden van Baak die zich inspanden om kerken te bouwen, maar ook minderbedeelden werden door de van der Heijdens bij schenkingen niet vergeten.

